

## Trädets löv har tusen stämmor

Om att erfara Gud i en småländsk trädgård  
Radiogudstjänst på Stensjöäng 080622

Producent: Margareta Andermo SR Jönköping

Ett möte i förundran och tacksamhet med Bernard Durel, dominkanbroder  
och lärare i zenmeditation och  
Marianna Agetorp poet i trädgården på Stensjöäng.



Foto: Lars Torstensson

Förberedelser inför gudstjänsten



Foto: Lars Torstensson

Med sång och musik medverkade  
Mikael Strömberg , Linda Snygg och Tina Persson

**Musik psalm:** Innerst innerst i mitt inre  
Tina sång. flöjt, refr + v 3, 7, 8, 9

Text Musik/Refräng Marianna Agetorp 2008

Musik vers: Peter Sitell

Arr: Mikael Strömberg

### **Rum Altaret**

"Lyssna till Fågelsången" fritt efter Athony De Mellos

Text: Daniels bok. v 34-64 Prisa Herren alla hans verk



Foto: Lars Torstensson

### **Musik I denna ljuva .. folkmelodi 2 fioler M o L**

Gud jag har vandrar med dig i många år. Jag föddes in i en självklar värld med dig.  
Förut trodde jag mig veta allt om dig. Såg dig så klart. Jag visste att Du hörde mina böner. I dag  
är bilden mer suddig och nu jag vet jag allt mindre. Vet bara att Du är så mycket större. Din  
kärlek är så mycket större.

Gud vi vandrar fortfarande tillsammans. Var jag än går, vart vägarna än bär.  
Ja jag har till och med slutat tänka på målet som något bortom. Du själv är målet redan nu i varje  
ögonblick.

Ja Gud, när jag går över mina trädgårds marker är du vid min sida.  
När jag går till komposten följer Du med mig. Över ängarna. När jag rör över sjön. Och när jag  
ser att månskärnan är tänd i söder berättar jag det för dig, som om du inte visste. Och på de gamla  
upptrampade stigarna inåt skogen går jag före och Du efter, som om Du inte skulle hitta själv.  
Och på de folkfyllda trottoarerna inne i staden som jag ibland besöker går vi i bredd. Och Du går  
igenom alla människor, och fyller allt med liv. Och jag övar mig i att se dig i varje blick jag möter,  
varje frö jag sår, varje planta jag vattnar, varje träd som får min omsorg.

Du Gud är i det minsta och Du är i det största. Du är allt i alla. Du är den kärlek som bygger världen.

Bön: Marianna Agetorp

### **Kom du sanna ljus**

**Franciskus solsång** psalmboken 23 sång Linda Snygg och Mikael Strömberg

**Rum: Den levande skogskatedralen**



Foto: Lars Torstensson

Skuggornas skog som blivit en levande skogskatedral



Ett fönster mot Ljuset



Foto: Lars Torstensson

Tina Persson spelar trumma

**Sång Troll troll trolsk Tina sång och trumma**

Musiksättning: Tina Persson Text: Marianna Agetorp

**Gudalik**

Jag träder in i närvarons palats.  
Gud, min väg till dig var en irrgång, trappsteg i en väldig labyrint.  
Inget steg ångrar jag, inga mörka rum vill jag vara utan, du bor i dem alla.  
Men lär mig träckla min röda tråd nära den ton som ljuderav ditt hjärtas slag.  
Jag vill inte längre söka endast dig. Jag vill finna Dig i allt och alla. Jag vill se din avbild i mitt liv  
och i alla de mänskoliv jag möter på min väg.  
Du moder jord. Du fader himmel.

Allt liv berättar om din kraft.

Ur boken: Trädspeglingar. Marianna Agetorp



### **Vår Moder Jord**

Hon väntar på oss att vi skall vända om  
omvända oss inte till det som var utan till det som är  
till ursprunget i människans  
omloppsbanan runt jorden  
Dyrka inte solen långt borta  
utan varje strimma ljus som når din dag  
Dyrka inte jorden för att hon skall bära växt  
utan kyss marken med din varsamhet  
Dyrka inte mångudinnans nattvandring  
men håll dig vaken där mörkret är som störst  
Dyrka inte din egen vandring på jorden  
men vet att också du skall bli till jord igen.

Ur boken: Trädspeglingar. Marianna Agetorp

### **Skogens Bön**

Människa jag är värmen i ditt hem under kalla vinternätter,  
jag ger dig svalkande skugga när solen bränner om sommaren.  
Jag är stommen i ditt hus, bordsskivan i ditt kök. Jag ger dig sängen där du  
sover och virket med vilket du bygger dina skepp.  
Jag är skافتet i din hacka och grinden till din trädgård.  
Jag är träet i din vagga och i din kista.  
Jag ger dig att äta av min godhet  
och jag blommar i skönhet.

Okänd författare

**Börja om**

Om du är trött och vägen verkar lång  
om du har upptäckt att du gått vilse  
Låt inte dagarna och tiden bara gå. Börja om!

Om livet tycks dig obegripligt  
om världen kring dig verkar full av svek  
Låt bli att undra varför. Börja om!

Om du försökt att älska och att hjälpa andra  
om du har upplevt fattigdomens maktlöshet  
Gå vidare och fullfölj dina föresatser. Börja om!

Om andra ser på dig med kritisk blick  
om du svikit och förargat dem  
Upprörs inte, ställ inga frågor. Börja om!

För trädet glömmet vinterns köld och knoppas  
och kvisten blommar utan frågor  
och fågeln bygger bo fast hösten kommer  
Att leva är att hoppas och att kunna Börja om!  
Okänd författare

Instr musik Mikael flöjt Träd fram

**Rum : Sjön bryggan**



Foto: Lars Torstensson

På bryggan vid stensjöäng





Foto: Lars Torstensson

Ordlös sång improviserat Tina Persson

### **Du är min trädgårdsmästare**

Du är min trädgårdsmästare  
även om allt fattas mig  
fritt får jag leka på Dina ängar  
Du för mig till vatten fyllt av flöde  
Du tar dig an min kraflöshet  
Du låter mig hitta min egen väg  
mitt namn till ära  
I den mörkaste dal där jag fruktar  
känner jag mig ensam  
men Du är där  
min inre vägvisare gör mig trygg.  
Jag vill bereda en väg för Dig i mitt hjärta  
och ett bord i mina vänners sällskap  
Du flätar mitt hår med glädjens band  
och trampar mitt vin till sötma  
min inre röst är Din  
och leder mig alla dagar  
Du har ditt hem i min kropp  
och livets slut  
är livets fulländning.

Ur boken Trädgårdens innersta Rum. Marianna Agetorp



### Välsignelse: Säg dem

Säg dem  
det som vinden säger till vidderna  
och havet till höjderna.

Säg dem  
att en gränslös godhet  
genomströmmar allt.

Säg dem  
att Gud är inte som de tror  
utan ett vederkvickande vin,  
en fröjdefull fest  
där var och en får och ger.

Säg dem  
att han är en som spelar  
på flöjt i middagsljuset,  
som närmar sig och försvinner  
och dansar bort mot källorna.

Säg dem  
att han allena  
vet ditt verkliga namn.

Tala till dem  
om hans klingande skratt  
och hans anletes klarhet  
som du anar i skymningen.

Säg dem att han är  
din rymd och ditt mörker  
din smärta och din glädje  
Men säg dem också  
att han ej är sådan du säger  
och att du intet vet  
(Anonym fransk diktare)

"Träd fram" – talkör



Foto: Lars Torstensson

Hela gruppen samlad

**Slutpsalm: Sv Ps 202 De blomster som i marken bor**



Stensjöäng

**Tillbaka till startsidan**